

SPECIAL

f 2,95/Bf 58

ANGEVARE

€ 0,50

Regentessplein 222 A

BAMSE

't **STERKSTE** beertje
van de **HELE** wereld

NR
57



Junior
press
strip

BAMSE post

Bamse krijgt veel brieven en tekeningen toegestuurd. Daar zijn we erg blij mee. Daarom hebben we een speciale pagina gereserveerd voor Bamse's post. Vind jij Bamse ook leuk? Schrijf dan of maak een tekening. Wie weet komt jouw brief of tekening de volgende keer in Bamse!

Lieve mama
Ik ben 8 jaar. Op nog vrolijke
kerstdagen en jubileum verjaardagen
mijn zus heet Janine en is 15 jaar
Mijn broer het andere is 10 jaar

Elisabeth de Haan
Lijpste Wijnveldstraat 17
1401 CH Bussum

Lieve Bamse

Ik heb net een brief aan mama
belle geschreven. En aan mama
bij deker mag ik ook schrijven
Maanden schreef ik bij 8 jaar
Maar nu heb ik ook een brief
Wat je ook ik groettes dan
iedereen die je kent doe

Groettes van
Elisabeth de Haan

Beste Elisabeth,

Ik vind het zo leuk, dat je zoveel
brieven hebt geschreven, daarom laat
ik ze allemaal op deze bladzijde zien.

Je krijgt van iedereen de groettes en...
beloofd is beloofd... van mij een
leuk pakje ansichtkaarten.

Groettes van Bamse.

Lieve mama konijn
Weet je wat mijn wens is?
Dat jij mijn konijn was
Doe mama ik vind jij willem
leef Ik niet zo heel lief
Wil je me een brief terug
schrijven?
Maar nu moet ik stoppen
Doe je de groettes aan Bamse.
De groettes van Elisabeth de Haan

Lieve oma - belle
Ik weet niet of je dan schrijven
Maar als je kunt schrijven
Wil je me dan een brief
trug schrijven als je papa
Weg is van je dat ook jommeke?
Dat zou ik jommeke vinden
Van Elisabeth de Haan



BAMSE EN MIXTRO

Bamse, Bromelia en de kinderen zijn op terugreis vanuit Afrika. Dopman heeft de ballon zo geprogrammeerd dat Bamse alleen op een knop hoeft te drukken om naar huis te vliegen. Maar.....



IK HEB OP
DE VERKEERDE
KNOP GEDRUKT!

Wat
gebeurt er
dan?

Ik heb geen verstand van dit vreem-
de apparaat.....



...dus weet ik niet waar de
ballon naar toevliegt.



De kinderen beginnen te huilen...

We willen naar
huis!

Dat willen we
allemaal, en we
komen heus
wel thuis.

Zeker weten!
Wees liever blij.
Jullie wilden
toch altijd mee
op mijn avon-
turen.



Alleen wil ik dit keer zelf
niet mee.



Maar dat kan ik niet hardop
zeggen.

Ze komen in een gebied met donkere, steile bergen.

Het ziet er hier eng uit.

Hier leeft vast niemand.

Maar daar vliegen wel vreemde vogels.

Ze komen hiernaar toe.

Bah, ze zijn eng!

Het zijn geen echte vogels.

Ze lijken op de reptiel-vogels die vroeger bestonden.

Er zit er één op de ballon.

Hij hakt erin.

Als hij nou kapot gaat.

Dan stort...

Stil, Bromelia! Denk aan de kinderen.

Er is niks aan de hand. Ik eet gewoon een pot donderhoning...

En dan jaag ik die vogel wel weg.

Maar ik denk niet dat het nodig is.



Het is inderdaad niet nodig. Dopmans ballon heeft een uitgebreid veiligheidssysteem. Als je erin hakt krijg je een elektrische schok.....



...en vlieg je trillerig weg.



Ze kijken 'm lachend na en zien niet dat de andere reptiel-vogel.....



...Bamse bij z'n bretels pakt.

Het gebeurt zo plotseling dat Bamse de pot laat vallen.

Mijn laatste pot honing!



HEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!!!!!!

Wie zou ons kunnen helpen?



Is er wel iemand die kan helpen?

Misschien kan je
je herinneren
dat er een red-
dingssysteem in
de ballon zit.
Dat komt nu
op gang.....



...en redt Bamse.



Kijk 'ns, wat een kasteel!

Je kan er
alleen naar
toe via die
bruggen.



En door de lucht, vrees ik.



BANG

De ballon is tussen twee torens blijven steken, maar hij is niet kapot. Ze zijn allemaal op de muur gesmeten.



Is er iemand gewond?

Ik geloof het niet.

Even kijken wat er onderaan die trap is.



We gaan terug. Er komen 2 figuren aan.



Daar ook. Ze komen naar beneden.



De schildwachten brengen hen naar een gigantische draken-troon. Op de troon zit een man met een enorme baard.

Is het een tovenaars?

Ik weet 't niet.



Daar komen we gauw achter.

Welkom op mijn kasteel! Ik hoop dat jullie
je hier thuis zullen voelen...

Hij
lijkt aardig.



...want jullie komen hier nooit meer vandaan.

Maar dat is hij niet.



Zelf heb ik dit kasteel in geen
twaalf jaar verlaten.

Ben je
een tove-
naar?

Nee, ik ben een Deoxinebonukleine-
zuurstofmanipulator.



Ja, ja. Dat zegt alles.

Kom mee, dan zal ik jullie mijn
experimenten tonen.



Ik ben begon-
nen met reptie-
len en heb zowel
reptiel-vogels als
grijsel-reptielen
gekweekt.



Een paar zijn afgericht tot schildwacht
of bediende. Ze begrijpen eigenlijk
niets.....



...ze doen alleen dat wat ik ze geleerd
heb. Ze zijn prima.



Zijn deze
dood?

Nee, ze slapen. Zij horen bij
mijn grote experiment.



Daar zal ik over vertellen als jullie
hebben gegeten. Eet smakelijk!



Wat lekker! Vis en gehaktballetjes en spaghetti
en.....

Ik hoop dat het
smakt.



Ga jij
niet eten?

Nee, ik heb net gege-
ten. Ik kom terug als
jullie klaar zijn.



Ik vraag me af....



Waar haalt hij zoveel eten vandaan?

Ja, vreemd, hè? Hij is hier immers twaalf jaar niet wegge-weest.



De gehaktballetjes ruiken lekker.

Wacht even, Bram!

Een poosje later komt Mixtro terug.

Jullie hebben alles opge-
geten! Goed zo! **GOED ZO!!**



Nu zal ik jullie mijn echte
experiment tonen.



Ik heb een grassoort ontwikkeld dat overal
groeit en die **BIJNA** geen water
nodig heeft.



Het bestaat in verschillende
smaken. Dit smaakt naar vis.



Dit is gehakt-gras.

Met dit gras zou je veel en goed eten voor de hele wereld kunnen verschaffen, als niet.....

Wat is ermee?



Iedereen die ervan eet, valt na een uur in slaap. Ik heb het gras herhaaldelijk veranderd, maar ik heb de oplossing niet gevonden!

Hoelang slaapt men dan?



Ik weet 't niet. Sommigen slapen een week, anderen al elf jaar. Niemand is wakker geworden.



Nu heb ik het gras weer veranderd, en het is zojuist uitgetroefd

— OP JULLIE!



OP ONS!!!!!!

Ja, jullie eten was gemaakt van het nieuwste gras.

Ik dacht al dat er iets verdachts was.



Als jullie over een uur niet slapen, is het mij gelukt!



*Maar als het hem niet is gelukt!
Wordt de Bamse-familie dan nooit
meer wakker?*

Maar ik wil niet dat jullie hierover gaan roddelen, dus ga ik jullie opsluiten totdat ik mijn uitvinding aan alle landen heb verkocht.



Dat kan nooit meer dan tien jaar duren.



Tien jaar opgesloten!



Ik kom over een uurtje even kijken! Ha!



Wat een geluk dat we het eten aan de schildwacht hebben gegeven.

We doen net of we slapen als hij komt kijken.

Dan vindt hij ons verder onbelangrijk en kunnen wij proberen te vluchten.



Een uur later.

Ze slapen! Het is me weer niet gelukt!



De enige vluchtmogelijkheid is dat venstertje. Misschien kunnen de kinderen zich tussen de tralies door wurmen.



Wat kunnen ze buiten zonder ons doen?

Je hebt gelijk. Maar als er een-tje gaat...



Anna-Bella, je moet dapper zijn en iets doen wat heel eng en gevaarlijk is.



ALLEEN JIJ kan ons redden!



Bamse vertelt zijn plan.

Ik wil haar niet laten gaan.

Ik ook niet, maar anders zitten we hier tot sint-juttemis.



Anna-Bella komt maar niet door de tralies...



...maar ze gaat bijna gillen als ze de afgrond onder zich ziet.



Ik moet naar de hangbrug.



Ik hoop dat die enge reptielvogels me niet ontdekken.



Voorzichtig klimt ze van steen naar steen...



Oh jee! Die steen had ze beter niet kunnen nemen.

Hij heeft er niks van gemerkt.



Ze springt naar beneden...



...en sluipt rond de wacht-toren.

Nu moet ze de brug over.



Niemand heeft me gezien!



Jawel, Mixtro volgt haar al vanaf het begin!

Ha, ha! Ze slapen dus niet!



HET IS ME GELUKT!



Maar Mixtro's vreugde is niet van lange duur. Hij ontdekt de slapende schildwachten in de eetzaal en kan ze niet wekken. Dan begrijpt hij het.



Ze hebben me gefopt! Ze hebben het eten aan die stomme reptielen gegeven.

GRIP HET MEISJE!

GRIP HET MEISJE!!



GRIP HET MEISJE!

Luister!

Arme Anna-Bella!

Het is haar niet gelukt!

Wat gaan ze met haar doen?

En ik moet snel geluk hebben.



Viel die pot donderhoning niet hier naar beneden?

Nu moet ik geluk hebben.



Een reptiel-vogel duikt op haar af.



Ze springt opzij.



Er ligt daar beneden iets roods.



Ik geloof dat de honingpot achter die steen ligt.



Een groep schildwachten nadert snel.

Oh nee!

De pot is aan diggelen en de honing ligt overal!



Zo kan ik de honing niet meenemen naar papa!



Anna-Bella verstopt zich achter de stenen...



...maar ze wordt ontdekt en te voorschijn gehaald.



DAN!



Ik kon de honing niet meenemen. MAAR IK KON 'M WEL OPLIKKEN!



Kom op! Vijf tegelijk! Of tien tegelijk. Maakt mij niet uit. IK BEN GELADEN MET DONDERHONING!



Anna-Bella gooit ze opzij.....of loopt.....



....over ze heen.

Wat een angstaanjagend meisje! Ik moet de ijzergrendels voor de buitendeur doen.



Maar dat maakt niets uit.

HÉÉÉ, SUFFERD!

HIER KOMT EEN GELADEN MEISJE!!!



Wat 'n herrie daarbuiten!

Ons arme
kleine meisje!
Zou ze...



DAAR IS ZE!!!



Nu begin ik buikpijn te
krijgen.



Oma heeft daar tabletten voor
gemaakt. Hier, dan doet het niet
zo'n pijn meer.

Niemand verhindert ze om
naar de ballon te gaan, maar
eenmaal daar, komen ze
niet verder.

Hij vliegt alleen op en
neer. Ik begrijp niet hoe je
'm moet sturen.



Ik hoop dat het lukt,
zodat dat enge meisje
verdwijnt.

Maar de ballon heeft een noodradio die
in Dopmans huis af te luisteren is.

Ze hebben iets fout ge-
daan en zijn in Monte
Blacko terechtgekomen.

Kun je dat
daarop zien?



Dan zegt Dopman iets
waar Flapper van flauw-
valt.

Maffe Flapper!



Sta op en kijk naar
deze schijf!



...en naar dit model van
het besturingsmechanisme
van de ballon.



Je stopt de schijf hierin
en drukt drie keer op de ro-
de knop. Dan vliegt de bal-
lon naar huis. Simpel,
hè?



Ja, maar hoe moet ik
daar komen?

In mijn nieuwe zwaarte-
kracht-modulerende kogel.

Hè, bah!

Rustig maar! Alles
werkt automatisch. Je
hoeft niets te doen.



Behalve doodsbang
zijn!



Met ongelooflijke snelheid
vliegt de kogel weg, maar
als je erin zit voel je dat
niet.



En Flapper ziet ook niets
want hij houdt zijn ogen
stevig dicht.

Wat een raar ding
kwam daar aan!

Flapper zit
erin!



Ik breng jullie naar huis.

Kan jij
dat dan?



Het is
simpel.

Wat ben jij
SLIM!

Het is leuk om
geprezen te wor-
den. Het is het
bijna waard om
een beetje bang
te zijn.



De reis naar
huis verloopt
verder goed.



WAT IS EEN VOGEL?



139-21

WIJ VERLOTEN TIEN HANDDOEKEN ONDER DEGENEN
DIE VOOR 30 JUNI HET JUISTE ANTWOORD
INSTUREN.

Je kunt ook
deze bon over-
schrijven als je
niet in je tijd-
schrift wilt
knippen.

Aan Junior Press, t.a.v. BAMSE 57, Postbus 447; 1400 AK Bussum

EEN VOGEL IS EEN DIER.

(Maximaal 3 woorden)

NAAM.....

LEEFTIJD.....

ADRES.....

POSTCODE.....

PLAATS.....

Over levende CELLEN en DNA



ALLE PLANTEN EN DIEREN zijn opgebouwd uit cellen. Heel eenvoudige dieren hebben maar één cel bijvoorbeeld de amoëbe, die er zo uit kan zien.



Bijna al het leven op de Aarde heeft maar één cel.

Dat kan niet!

Ik heb er nog nooit één gezien.

Ik ook niet.



Nee, maar de eencellige dieren zijn ook erg klein. Amoëben zijn zo klein dat er 52 miljoen in een liter water zitten.

EEN VOLWASSEN MENS BESTAAT UIT

100.000.000.000.000 (honderd biljoen) CELLEN.

Een cel is dus heel klein.

EEN EI kan ook een cel zijn.

Het ei van de struisvogel kan 15 cm lang worden en 1,5 kilo wegen.



Als de cellen van een mens even veel zouden wegen als een struisvogelei, zou de mens even zwaar zijn als één miljoen walvissen.



ER ZIT EEN SOORTGELIJKE



DNA

IN ELKE CEL.

DNA betekent desoxyribonucleïnezuur (moelijk woord!)

DNA IS BIJ IEDER INDIVIDU WEER ANDERS.

DNA IS EEN LANGE, DUBBELE SPIRAAL, OPGEBOUWD UIT VIER STOFFEN: ADENINE, THYMINE, GUANINE EN CYTOSINE. ZIJ VORMEN DE LETTERS IN DE GEHEIME TAAL VAN DE NATUUR.

Jij kan dit lezen omdat de letters in een bepaalde volgorde staan. Wij gebruiken 26 letters. De cellen lezen de vier letters van het DNA: A, T, G en C.

Dit betekent misschien "bruine ogen".

Oh ja?

Ik weet het niet.



AT	TA	GC	TA	CG	AT
TA	TA	CG	GC	GC	TA
GC	CG	TA	AT	TA	CG
AT	CA	CG	AT	TA	GC
GC	GC	GC	CG	GC	GC
CG	AT	AT	AT	TA	TA
TA	CG	GC	AT	TA	CG

niet. Alleen de natuur begrijpt deze taal.

Hoeveel van die tekst zit er in DNA?

Dat verschilt. Als je de tekst in een boek zou drukken heeft een bacterie bij voorbeeld 100 pagina's nodig.

Voor een amoëbe heb je een dik boek van 500 pagina's nodig.

Gedurende meer dan een miljard jaar werd de "DNA-tekst" alsmar langer. Voor een AAP, een BEER of een MENS zou je VIJFDEUZEND DIKE BOEKEN met DNA-tekst kunnen vullen.

En zit het in elke cel?

Ja.

EEN ENKELE KEER
-MAAR HEEL ZELDEN-
ONTSTAAT ER EEN
"DRUKFOUT".

De natuur is geweldig!

Ja.

KAN ER IN DNA
EEN "DRUKFOUT"
ONTSTAAN?

Ja, net als in een boek kunnen letters verkeerd geplaatst of weggelaten worden.

We gooien de letters van het woord "kort" door elkaar.

Meestal ontstaan er dan geen echte woorden, maar een enkele keer wel.

KORT	rokt
krto	rokt
kotr	tkor
ortk	tork
otkr	tokr
rtko	trko
rkot	TROK
rkto	

Dat geldt ook voor als er een letter wegvalt.

TROK
TR K
TRO
ROK

Een DRUKFOUT in de "DNA-tekst" heet MUTATIE.

De meeste mutaties zijn slecht - maar soms "mouteert" of verandert de "tekst" tot iets beters waardoor de diersoort in kwestie grotere overlevingskansen krijgt.

ZO KAN EEN DIERSOORT VERANDEREN

De pepermot - een vlinder, was wit tot het midden van de 19e eeuw. In het DNA van een aantal vlinders stond dat ze zwart zouden moeten zijn, maar veel zwarte pepermotten zijn er nooit geweest. Vogels zagen de zwarte vlinders het eerst op de witte berkenstam en de zwarte vlinders werden dus sneller opgegeten.

Toen begon men fabrieken en huizen met kolen te stoken. De berken werden daar donkerder van. Nu konden de vogels de witte vlinders makkelijk zien. Vijftig jaar later waren er bijna alleen zwarte vlinders.

ZO KAN EEN SOORT DE OVERHAND KRIJGEN OVER EEN ANDERE SOORT.

Wie houdt de ballon vast?

DAAR KOM JU VAST WEL ACHTER



TEK EEN LIJN VAN 1
NAAR 2,3 ENZ. TOT EN MET
50, DAN KRIJG JE TE ZIEN,
WAAR BAMSE EN ZIJN
VRIENDJES OP STAAN!

Zo speel je mijn Paas-spel:

Iedere deelnemer heeft een knoop of iets dergelijks als pion. Een dobbelsteen heb je ook nodig: als iemand op een plaatje met HELE EIENEN komt, mag hij net zoveel passen doorlopen als er eieren op het plaatje staan. Als iemand op een plaatje met GEBOKEN EIENEN terecht komt, moet hij net zoveel passen teruglopen als er gebroken eischillen op het plaatje staan. Wie het eerst het doel haalt, wint! Je moet wel "gelijk" gooien om het doel in te mogen. (d.w.z. een 3 als je nog 3 pasjes moet. Als je een 4, 5 of 6 gooit, wacht je tot je volgende beurt en probeer je het weer.) Veel plezier.



Willem WORDT GEMENER DAN GEMEEN!

Hoi Willem! Wil jij mij ergens mee helpen?



Nee! Je weet dat ik niet meer mee doe aan het kattekwaad van jou en de neefjes.

Het is niet ZOIETS! HELEMAAL NIET! Ik weet dat je nu in het groepje van Bamse zit. Jullie zijn altijd zo behulpzaam en ik dacht.....

Wat moet je dan?



Mijn oude oma Kromme Mientje gaat op vakantie naar de Riviera.

Kromme Mientje? Nooit van gehoord...



Maar zo heet ze toch en ze zit daar.

Ze kan niet zelf lopen, en ik zou haar naar het vliegveld brengen.



Maar ik ben gevallen en heb mijn voet verstuikt. Ik kan er amper op staan.

AU-OH-OH-AU-AU-AU-AU! Het doet pijn! Lieve Willem, help ons!



Dat moet ik dan maar doen.

Wat een zware tas.

Ja, oude wijven...um...
dames slepen altijd zoveel
met zich mee.

Oh ja?



Bamse heeft een bij-
op het vliegveld. Hij vervangt drie zieke
werknemers.

Ga je vliegen,
Willem?

Nee, ik help Kromme
Mientje even.



Willem tilt de tas te heftig op. De tas stoot
tegen de weegschaal en valt open.



Goed zo!

Hij is eringetrapt!



Tja, Willem is niet meer wereldkampioen
gemeenschap zoals in de goede oude tijd. Toen
durfde niemand hem aan.

Wat aardig van je.

Zet de
tas op de
weegschaal.



Het is van de inbraak
in de juwelier vorige week.

Die wolf die zich verkleed had is ontsnapt.



De andere hebben we .

Willem! Dat had ik niet gedacht! Wat jammer!

Maar, maar, maar...het was...ik
ging alleen... ik wist niet....



Er zijn er zoveel die zeggen dat ze er niets
van wisten - DAAR TRAPPEN WE
niet in!



Dus Willem komt in de gevangenis.

Niemand wordt aardiger in de gevangenis.
Willem ook niet. Zijn gedachten worden steeds
zwarter...

Stom om aardig
te zijn!



...EN ZWARTER.

Ik ■ weer wereldkampioen
gemeenheid worden. Ik word
ERGER dan ERG!!
GEMENER dan GEMEEN!!





Ja Bamse, zo zou 't moeten zijn, maar..





...het was nog slecht afgelopen als Bamse niet toevallig langs was gekomen.



Hij hangt Flapper aan een tak en bekogelt hem met stenen...



...en dat had ook slecht af kunnen lopen, als hij niet de hele tijd gemist had.



Als Poek en Miezelt donderhoning naar Bamse brengen, schopt hij tegen de potten zodat er een hele hoop stukgaan.



VEEL erger dan vroeger!

Je kunt 'm maar beter te vriend houden.

Anders kun je het wel vergeten!

Zo kennen we je weer!

De gevangenis heeft je goed gedaan!

Sssst! Praat me er niet van!



Dit was nog maar kinderspel! Nu ga ik pas ECHT GEMEEN doen! Kunnen jullie raden tegen wie?



Tegen Krelis?

Veel erger!

Bamse?

Dat durft toch niemand?



Willem krijgt wat geld omdat hij onschuldig in de gevangenis heeft gezeten.

Dank je wel, Dopman. Dank zij jouw plan kon ik mijn neefjes dwingen te bekennen.



Ben je niet blij met het geld?



Ja, maar ik vind het nog fijner dat mijn vrienden voor me op zijn gekomen.



Dat is mooi gezegd. Ik ben er trots op dat je mijn vriend bent.



Denk je dat hij weer gemeen kan worden Dopman?

Iedereen kan gemeen worden, gemeen gemaakt worden.

Dat was heel wijs - geloof ik - als men het begrijpt!



WIE KRIJGT HET MOOIE
PAASEI?



Nu heeft
Dopman weer een
hoop boze koppen
getekend!

Nee, hoor, Willem heeft weer wat kattenkwaad uitgehaald.
Hij heeft ze ondersteboven opgehangen.

Waarom krijgt ZOEM geen buikpijn van DONDER HONING?

Een verhaal uit
1975.

Als Bamse een pot donderhoning opheeft, geeft hij vaak de restjes aan zijn tanne bij Zoem.



Poek en Miezelt vinden dat heel vreemd.

Oma's donderhoning maakt van Bamse
toch het sterkste beertje ter wereld.

Maar alle anderen
die het eten krij-
gen drie dagen
lang buikpijn.



Kom, we gaan het hem vragen.



137-35

WAAROM KRIJGT ZOEM
GEEN BUIKPIJN?



Dat is een lang verhaal. Ga zitten, dan zal
ik het vertellen.



En op de volgende bladzijde begint Zoems
verhaal over hoe het komt dat hij geen buik-
pijn krijgt van de donderhoning.

Op een goede dag voordat ik Bamse kende, was ik aan het vliegen...



...en ik vloog recht tegen zijn raam aan..



Arm bijtje!
Zag je het raam niet.

Kom maar mee dan krijg je een beetje suikerwater.



Nu kom je zo bij.



Bamse maakte een bed van een luciferdoos en daar mocht ik in liggen totdat ik me beter voelde.



Toen vroeg Bamse:

Wil je misschien bij me blijven wonen?

En dat wilde ik graag.



Bamse breide een muts...



...voor mij en noemde me ZOEM!



De eerste keer dat ik
Bamse donderhoning zag
eten...



...vloog ik naar hem toe en
ik proefde een hapje.

Nee, nee! Daar krijg je al-
leen maar buikpijn van.



En dat kreeg ik.

Ik zal gewone honing voor
je kopen.



Gewone honing is natu-
urlijk ook lekker...



...maar niet zo lekker als
donderhoning.



Ik kon er maar niet af-
blijven...



...hoewel ik er buik-
pijn van kreeg.



Zodra de buikpijn
over was, ging ik
weer snoepen.

'n Klein hapje maar.



En dan begon de
ellende weer.



Bamse wist ervan,
maar wat kon hij
doen?

Je moet zelf leren
om van de honing
af te blijven.



Maar dat kon ik niet.

Op een dag toen ik alleen
thuis was met mijn buikpijn..



...hoorde ik vreemde gelui-
den bij de voordeur.

't Lijkt wel alsof er iemand
naar binnen probeert te
komen.



Toen ging de deur open en kwamen
er twee veldmuizen binnen met 'n doos.

Dit is behoorlijk eng. Misschien
komt Bamse wel thuis.



Kalm, makker!
Hij is op weg
naar de hoge
berg.



Daar is
het bed.



Stop 'm er diep onder zo-
dat hij 'm niet ziet.



Hoe laat ont-
ploft hij?

Precies twaalf uur vannacht. Dan
vliegt Bamse de lucht in.



En Krelis betaalt ons een aardig
bedrag.



Wat een
boeven!

Hi, hi,
hi!

Ha,
ha,
ha!



Een poosje later komt Bamse
thuis.

Bzzzzzz,

bzzzzzz,

bzzzzzz!

Dag Zoem! Wat is er
met je?



Je vliegt rond alsof je de
pip hebt.



Je hebt natuurlijk
weer buikpijn!



Hij begrijpt
bijen-gezoem
niet! Hij gaat
gewoon sla-
pen!



Hij mag niet in slaap vallen.



Maar hij doet het toch!



Het is negen uur! Over drie uur ontploft het pakje onder zijn bed.



Het is vreselijk, maar ik moet Bamse steken, ik MOET!



AUW!!



Nu moet je een beetje bedaren, Zoem! Ben je soms gek geworden van de buikpijn.



Zo, je vliegt onder het bed.



Nu komt hij me achterna en ziet hij het pakje!

Maar Bamse is hem voor met een potje.



Blijf daar maar zitten tot morgen.



Ik begrijp wel dat je verdrietig bent.



Maar ik wil kunnen slapen zonder dat jij me in mijn bil steekt.



Vanaf nu zal ik de donderhoning achter slot en grendel zetten, zodat je er niet meer bij kan.



Dit is te erg! Moet ik hier nu gaan zitten wachten op de ontploffing om twaalf uur.



137-41

Ik moet de deksel erafkrijgen. Ik moet! Ik moet!
IK MOET!!



Ik kan 't niet.



R.D.

Maar terwijl ik het deksel probeerde te openen ging het potje wankelen...



...en het viel met een klap op de grond.



Ik moet hulp halen.



Misschien begrijpt Flapper bijengezoem.



Alle ramen zijn dicht.



Maar ik kan wel door het sleutelgat.



Gelukt!



Maar Flapper herkende me niet eens. Hij dacht dat ik een bij was die hem wilde prikken.



Nu was het al half tien.



Nog twee en een half uur!

Ik probeer het bij
Dopman.



Maar onderweg was ik te opgewonden en
ik ontdekte het spinneweb pas toen het
al te laat was.



Hoe meer ik worstelde...



...om los te komen...



...hoe meer ik vast kwam
te zitten.



Tenslotte kwam de spin.



STILTE! Ik wil rust hebben als ik
eet!



Hoe moest ik hier nou weer uit
komen?

Twee eekhoorns ontdekten mij.

Daar is Bamses bij, Zoem.

We helpen hem en
plagen de spin
een beetje!



Zij ontrafelden het spinneweb en zo ont-
kwam ik.



Bedankt, vrienden!



Deze knoop kan ik niet
ontrafelen. Nu moet ik
een nieuw web spinnen.



Er zou een jachtpremie
voor eekhoorns moe-
ten zijn.



Bij Dopman had ik geluk. Hij heeft
boeken over alles.



Ik zal even kijken in
mijn bijen-encyclope-
die!

Dus ik zoemde en hij zocht in
zijn encyclopedie!*

Zoem!
Zoem!
Zoem!
Zoem!

Aha! Ja,
ja! Ik
snap het.



44* Encyclopedie is een boek voor moeilijke woorden.

We gaan wel even naar Bamse toe en gooien die doos eruit.



Toen ging zijn eet- en slaapwekker af.

Tijd om te eten.



Dopman drukte op een knop op zijn tafel en de tafel ging eten halen...



Oh, schiet nou op! Maar Dopman haast zich nooit.



Eindelijk is hij klaar.



Nog ander-half uur de tijd.



Toen ging zijn wekker weer af!

Tijd voor mijn
avonddutje.

Oh!
Nee!



De enige keer dat Dopman
snel is, is als hij in slaap
valt.



Daar lag hij te snurken terwijl ik
de tijd zag verstrijken.

Nog maar een
uur en die tra-
ge Dopman
heeft minstens
een uur nodig
om naar Bam-
se te lopen.



Hij werd om half twaalf wakker,
NOG EEN HALF UUR!



Gelukkig nam hij zijn lopende kruiwagen die
stevig doorwandelde...



...totdat hij in een kuil bleef steken en het
wiel afbrak.



Het duurt minstens 'n uur om dat
te repareren. Dan komen we niet
op tijd aan.



Ik doe er minstens een
half uur over als ik ga lopen.
Dat haal ik niet.



Ik moet iets doen wat ik
nog nooit gedaan heb.



Iets waar ik 'n hekel aan heb.



Maar voor deze ene keer,
voor Bamse.....



...ga ik rennen!



Bahl Puf! Steun! Kreun!



Maar Bamses deur zat op
slot....



...en hij sliep zo vast dat
hij ons niet hoorde kloppen.



Toen begon de
klok te luiden.



Het is twaalf uur!

Mijn sleutel in mijn schild
past op alle sloten.



Ik telde de klok-
slagen.



...zes...zeven...



...tien...



DING

...elf...



De klap was verschrikkelijk.



Dopman legde Bamse alles uit.

Je hebt mijn leven gered, Zoem!
Hoe kan ik je bedanken? Ik wil je een mooie beloning geven.



Ik vond het al beloning genoeg dat ik Bamse had gered.

Maar ik wist wel wat ik zou willen hebben.



En Bamse had het ook wel door, want de volgende dag nam hij me mee naar oma en fluisterde hij iets in haar oor.



Goede grutjes, wat zou ik verdrietig zijn geworden als mijn kleine Bamse de lucht in was gevlogen.

Spuug 'ns in deze lepel, knappe kleine bij.



De volgende dag kreeg ik mijn beloning. Jullie begrijpen vast wel wat die was.



Oma veranderde de honing zodat Bamse en ik er allebei geen buikpijn meer van konden krijgen.

Maar JIJ wordt toch niet zo sterk als Bamse als je de honing eet?



NEE! Natuurlijk niet zo sterk als Bamse!



Pas op Miezelt! Daar is Woeste Wouter!



Maar voor een bij ben ik niet echt een SLAPPELING!

IN HET VOLGENDE NUMMER:

DE GROTE VECHTPARTIJ

Meestal vechten we niet nee, MAAR... nou, lees
zelf maar, dan begrijp je het misschien!



IK WORD DE
RIJKSTE MUIS
VAN DE WERELD!

Arme Krelis! Je
bent net de armste muis
geworden.

Dat is toch niet waar?

Hij kan toch net zoveel
goud krijgen als hij maar wil!

Jullie zullen het wel zien...

GOUD EN
WATER!

BAMSE

WIE KENT ER EEN NÓG STERKER BEERTJE?

BAMSE- HANDDOEK

ZO KUN JE DE BAMSE-HANDDOEKEN
ERF, DIE JE KUNT WINNEN ALS
JE MEEDOET MET DE PRIJS-
VRAAG OP
BLADZIJDE 21.



A.

EEN

BAMSE - HANDDOEK

VOOR 10 PRIJSWINNAARS (ZIE BLADZIJDE 21.)

